

Sct. Nicolai Sogn

KIRKE BLADET

Juni, Juli & August



Natkirken
Hvad er det egentlig?
Læs mere i bladet



Kirkens betydning under din opvækst

Vi forsætter »rullen« af Køgeensere der skriver om deres forhold til kirken. I dette blad har Borgmester Flemming Christensen været så venlig at dele sin historie med os.

En ting er at vokse op med og blive opdraget i den kristne tro, en anden ting er at være født og opvokset som nabo til landsbykirken. Den lille landsbykirke i Fiskbæk sogn ved Viborg har haft stor betydning for mig i min barndom og under min opvækst.



Det var på samme tid en legeplads og et tilholdssted, hvor aktiviteterne med gudstjenester om søndagene, begravelser i hverdagene, bryllupper om lørdagene og de særlige begivenheder i jul, påske og pinse fyldte meget. Klokkespillet var en fast bestanddel af dagligdagen. Præsten brugte entreen på mejeriet overfor, hvor vi boede, som omklædningsværelse. Mon ikke jeg fik store øjne af at se denne voksne mand i præstekjole og mærke respekten for denne personlighed?



Vore kirker og kirkerum er en vigtig del af vor kultur og det gælder især Køge Kirke, som idag er det naturlige midtpunkt for os alle.

De senere års tiltag med provstidagen nyder min hustru og jeg at deltage i. Det er et godt tiltag, som er med til at bringe livet omkring kirken og kristendommen i pagt med tiden.

Jeg ser frem til, at vi i fremtiden i samarbejde mellem kommune og menighedsråd får det ydre rum omkring Køge kirke åbnet.

Det vil være med til at fremhæve kirken som den smukke og betydende bygning, den er i Køge.

I mit daglige virke i dag kan jeg betragtes som en slags kollega til vore præster, da jeg har fornøjelsen af at foretage borgerlige vielser på Rådhuset. Personligt må jeg dog indrømme, at en vielse i en kirke er det smukkeste, man kan opleve. Jeg glæder mig til mit næste besøg i Køge Kirke. ☺

Flemming Christensen
Borgmester i Køge



Flemming Christensen har været borgmester i Køge siden 2013. Privat er han gift med fru Aasa og sammen har de to voksne drenge og to børnebørn. Han har haft en lang karriere i Danske Bank inden han trådte ind i politik. Flyttede til Køge i 1986.

Tip dig til pinsen

Vi ved alle at vi fejrer pinsen her i Danmark, fordi der dukker et par fridage op. Men hvor meget ved du egentlig om pinsen? Prøv din viden her.

| | 1 | x | 2 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Hvor mange dage efter påsken falder pinsen? | 60 | 70 | 50 |
| 2. Hvor fandt den første pinse sted? | I Slagelse | I Jerusalem | I Rom |
| 3. Hvem deltog i den første pinse? | Apostlene | Køge Kirkes Cantori | Paven |
| 4. Hvad satte sig på de første deltagere i pinsen? | Fluer | Vanddråber | Tunger af ild |
| 5. Hvad fejrer vi i pinsen? | Helligåndens komme til jorden | Martin Luthers navnedag | Indsættelsen af biskoppen i Roskilde |
| 6. Hvilken evne fik de første deltagere i pinsen pludselig, som de ikke havde før? | Stå på hænder | Tale forskellige sprog | Lave mad |
| 7. Hvad skulle denne evne bruges til? | Udbrede evangeliet til hele verden | Imponere kongen | Indføre ligestilling |
| 8. Hvem har fødselsdag i pinsen? | Kirken | Jesus | Sognepræst Signe Asbirk |
| 9. Hvad spiser man i pinsen? | Lagkage og boller | Fiskesuppe | Der er ikke knyttet et særligt måltid til pinsen |
| 10. Hvilken salme er en pinsesalme? | I østen stiger solen op | I al sin glans nu stråler solen | Se nu stiger solen |
| 11. Hvor foregår 2. pinsedags gudstjenesten i Køge? | I Køge Kirke | På Åsen | I Køge Miniby |

Rigtige svar

2 50 dage efter påske. Ordet pinse kommer af ordet Pentecoste som betyder 50.

x I Jerusalem.

1 Apostlene.

2 Tunger af ild satte sig på apostlene da de var samlet i Jerusalem.

1 Helligånden kommer til jorden efter Jesus har forladt den Kristi Himmelfartsdag.

x Apostlene begyndte, helt pludseligt

at tale forskellige sprog.

1 Evnen til at tale forskellige sprog skulle bruges til at udbrede evangeliet til hele verden.

1 Netop fordi man nu kunne udbrede evangeliet til hele verden, så siger man at det var i pinsen at kirken blev født, deraf – Kirkens fødselsdag.

2 Der er ikke knyttet et bestemt måltid til pinsen. Der er igennem tiden kommet mange forskellige forslag til retter, men ingen har fanget an.

x »I al sin glans nu stråler solen« er den helt klassiske pinsesalme.

2 I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i Køge Miniby kl.11.00. Der er gratis adgang. Tag madpakken med – håber vi ses. ☺

Charlotte Dybdahl Winther

GARTNER

– hvad laver man så?

Til Køge Kirke hører der 3 flotte kirkegårde – Klosterkirkegården i Vestergade, Assistens Kirkegård i Kirkestræde og Ny Sct. Nicolai Kirkegård mellem Nørre Boulevard og Sygehusvej. Sidst men ikke mindst har vi Køge Kapel og området omkring kirken. Til at vedligeholde dem har vi pt. 8 dygtige gartnere.

Gartnerformanden – kirkens blæksprutte

Jack Petersen er gartnerformand, det vil sige at han er daglig leder for alle gartnerne. Han har været ved Køge Kirke i 5 år. Jobbet er et alsidigt job med mange forskellige opgaver i løbet af dagen.

»Min dag starter som regel omkring kl. 7 hvor jeg møder ind på kapellet. Her tjekker jeg at alt fungerer – herefter er der så en del papirarbejde der skal ordnes.« fortæller Jack.

Det er fx gartnerformandens opgave at tjekke at de kister der skal videre til kremering nu også er klar til at blive afhentet af den pågældende bedemand. Desuden skal de urner der er kommet tilbage fra krematoriet scannes ind og videre i systemet.

»En urne der er kommet tilbage fra Ringsted, hvor alle kister i vores område kremeres, kan enten leveres til bedemanden, der herefter har en videre aftale med efterladte eller sættes i et af vores gravsteder,« afslutter Jack.

Ud over arbejdet på kapellet og det tilhørende papirarbejde er der også meget logistikarbejde i Jacks job. »Hvis vi har en begravelse, hvor kisten jo skal direkte ned i jorden, er det min opgave at koordinere arbejdet; der skal vælges et gravsted, en gartner skal sørge for at alt er klart til ned-sænkelsen og efterfølgende skal alt afsluttes,« fortæller han og fortsætter: »Desuden er der jo også vores arbejdsplaner. Hvis nogen har ferie

Hvad er forskellen på en graver og gartner?

I mindre sogne varetager en graver både opgaven som kirketjener og gartner, men i store bykirker som Køge Kirke er graverstillingen delt op i to områder, nemlig gartneren og kirketjeneren.

skal jeg finde en afløser, eller hvis andre kirker har brug for hjælp skal det også koordineres.»

Ind imellem arbejdsopgaverne kan Jack også blive ringet op af kirkens ansatte, der kan have brug for hjælp til alt lige fra indkøb, mindre håndværkeropgaver eller råd og vejledning.

I jobbet som gartnerformand skal en række kompetencer opfyldes – Jacks baggrund består således af en uddannelse som anlægsgartner og en god portion erfaring i rygsækken, som gartnerformand i anlægsgartnervirksomheder, selvstændig og afdelingsleder i en entreprenørvirksomhed med ansvar for 'det grønne'.

Gartneren

Har man nogensinde lagt vejen forbi Assistens Kirkegård, der ligger ca. 200 meter fra kirken, har man højst sandsynligvis også mødt Randi Bonderup, der har været ansat i Køge Kirke i 8 år. »Hver gartner har et ansvarsområde, og mit primære er Assistens Kirkegård med alt hvad



De nye hække på Assistens Kirkegård. Desuden kan man se en grav med jerngitter omkring – grundet gitteret er graven bevaringsværdig og må ikke fjernes.



Det er blandet andet også Randi der lægger nye sten, hvis der er et behov. Her ses to forskellige slags.

der hører til,« fortæller hun.

I et job som gartner er der selvfølgelig mest at lave om sommeren, derfor er der også 5 faste gartnere, 2 'sommerfugle' (det vil sige sæson-ansatte gartnere der arbejder fra ca. påske til slut i november) samt en person i arbejdsprøvning, i et samarbejde med kommunen.

»I et job der er så selvstændigt, bliver jeg selv nødt til at strukturere min hverdag ud fra hvilke planer jeg har lagt, men min arbejdsdag starter som regel omkring 7.30,« fortæller Randi og fortsætter »Fx skal jeg plante en masse forhække (hække foran gravstedet) og rette op på dem der er blevet ældre og måske lidt skæve. Når hækkene er så nye skal de jo også vandes jævnlige.«

Når man køber et urnegravsted er der gravfred i 10 år (med gravfred refereres der til den fred, der skal yde en død persons legeme eller aske) og ved et kistegravsted er det 25 år.

»Hvis nu der er nogle efterladte der ikke vil have gravstedet mere, fx 5 år efter det er købt, så skal jeg nedlægge det. Men eftersom gravfreden ikke er udløbet, så fjerner vi alt personligt og lader det være, indtil gravfreden udløber, fortæller Randi.

De primære opgaver som gartner er at luge ukrudt, fjerne visne blomster og ellers sørge for at kirkegården er flot og vedligeholdt. Randi fortæller: »De sidste år har vi prøvet at arbejde for at gøre Assistens Kirkegård lysere og mere indbydende. Blandt andet har vi i fællesskab skiftet tujaerne ud i alléen – de gamle var blevet meget høje og skæve. Sidst men



ikke mindst sørger jeg også for at rådgive og vejlede dem der kommer på kirkegården. Hvad enten de er ude for at kigge på en gravplads eller det er et simpelt råd omkring en plante – vi er jo i et servicefag,« afslutter Randi med et smil.

Kirkens gartnere har som nævnt hver deres ansvarsområder, men når større vedligeholdelsesarbejder skal udføres går de alle sammen om et område og på den måde får de lavet det hurtigt og sparret samtidig.

Desuden kan man også opleve at gartnerne fra tid til anden afløser som kirketjener, fx i ferieperioder. 🌱

KØGE NATKIRKE

– HVAD ER DET?



Søren Huus i Køge Kirke - foto Jakob Frisk

Af sognepræst Signe Asbirk

Natkirke er en anderledes måde at gå i kirke på. Det foregår om aftenen, hvor der ellers normalt er lukket i kirken, og der eksperimenteres med form og indhold.

I Natkirken er rammerne vide – der er plads til at et bredt spektrum af musikalske genrer og kunstneriske udtryksformer, der åbner kirke og kristendom op på nye og måske uventede måder. Både talentfulde lokale amatører og professionelle musikere og kunstnere har de sidste år været med til at give deres bud på hvordan kirken kan bruges og give mening – også for folk der måske ikke føler sig hjemme i højmessen søndag formiddag. Det er kommet til udtryk på en række forskellige måder.

Musik og refleksioner

– **en anderledes gudstjenesteform fredag aften**
På udvalgte fredage kl. 20, som oftest når butikkerne har længe åbent i Køge by, inviterer Nat-

kirken indenfor til en anderledes og nyskabende aftengudstjeneste. Her bliver indholdet i en musikers eller andre kunstners ord og udtryk sat i samspil med kirkens rum og traditioner. Alt fra hård rock og Johnny Cash til klezmer og electronica har lagt lyd til og ikke mindst udfordret og inspireret aftenens tema og refleksioner. Fx har lydkunstneren Cæcilie Overgaard medvirket med »Lydbølgen af hjerteslag« – et unikt lyd-bibliotek med hverdagslyde optaget over 4 år og omdannet til musik. Sangskriveren Jonas Breum har sammen med lokalt kor af talentfulde sangere optrådt med sange fra hans nye udgivelse »Endelig fri« skrevet på baggrund af amerikanske henrettede dødsfangers sidste ord. Unge talenter fra MGK Sjælland og Køge Ungdomsskole har spillet egen ny-komponeret musik og fremført teaterkoncerten »Sommerfugledalen.« Og meget meget mere.... café og fri entré.

Lys- og lydlandskaber

– **drop-in Natkirke i Køge Festuge**

Under festugen har Køge Natkirke åbent flere



aftener i træk fra kl. 20 – ca. 23. I denne form for Natkirke kan man komme og gå som man vil – kigge forbi et hurtigt smut, eller blive siddende hele aftenen. I festugen med gang i den er Køge Natkirke et stemningsfuldt og roligt afbræk midt i mylderet. Med de mange koncerter på torvet har vi i kirken vægt på det visuelle udtryk. Sidste år havde kunstner kollektivet Vertigo-Obscura lavet en lys- og lyd-installation, der kastede nyt lys over det gamle rum. I år er det lokale unge, der laver videoer og living art til drop-in Natkirke. Der er også café, hvor det er muligt at møde kirkens præster og frivillige over en kop kaffe. Fri entré.

Koncerter med aktuelle og topprofessionelle navne

I samarbejde med spillestedet Tapperiet m.fl. har Køge Natkirke arrangeret en række unikke koncerter med store danske navne. Koncerterne er tilpasset kirkens særlige rum, så kunstnerne optræder solo eller i mindre akustiske set-up. Det giver en særlig intim stemning, og publikum i alle aldre har nydt godt af de smukke koncertoplevelser med Søren Huss, Anisette, Shaka Loveless m.fl. På tapetet er bl.a. ju-lekoncert med Caroline Henderson og koncert med Noah i 2018. Til disse Natkirke koncerter er der entré.

Natkirke på vej – kom og vær med...

Køge Natkirke udvikler sig løbende og er interesseret i at samarbejde med alle der har kreative forslag og lyst til at være med til at undersøge og eks-perimenterede med, hvad det vil sige at være kirke i vores samtid. Natkirken er en ny måde at lave kirke på og ikke et forsøg på at lave en ungdomsklub eller et nyt koncertsted. Køge Natkirke foregår i et gammelt kirkerum, og det forudsætter at både aktører, op-trædende og kirkegængere tager ansvar for rummet. Til gengæld er Køge Natkirke en unik mulighed for at agere i et usædvanligt og særegent rum og for at opleve det kristne ord talt i et vedkommende sprog.

Kontakt: Signe Asbirk, sogne- og natkirkepræst i Køge Kirke ☎



Vertigo-Obscura

Foto af Michael Stoltze



NÅR NATUREN GØR OS PAF!

Skrevet af Niels Villefrance Andersen

Da jeg var teenager gik jeg på Tøxens Skole i Køge - nu Sct. Nicolai. Der er løbet noget vand under broen siden da. Og man så næppe eleverne som teenagere, men nærmere som unge, ikke tør bag ørerne, vårharer ...

Meget af tiden gik med at lære salmevers. Jeg havde problemer med at finde ind til meningen: »Vor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare ...«

Jeg tænkte meget på borgen. Hvordan kunne en borg svæve rundt oppe i himmelen? Vi skulle ikke forstå det. Blot lære det uden ad! En dag blev vi præsenteret for Hans Adolph Brorson (født 1694).

Han havde slået sine folder i Ribe. Og der skete pludselig noget, da vi sang »Op, al den ting, som Gud har gjort«. (Nr. 15 i Salmebogen).

Brorson som salmedigter var genial. Han beskriver det store i de små ting. For i virkeligheden er de små ting store mirakler.

Her får du de første vers, skrevet i 1734:

Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?



Skaberen har magt. Naturen er så sammensat at det på det nærmeste svimler for salmedigteren. Konger kommer og går. De er ikke overjordiske. De kan ikke sætte et blad på en nælde. I grunden er de helt almindelige mennesker.

Brorson er ydmyg over for naturen – og Gud. På sæt og vis tænker han lidt som indianerne i Amerika. De så/ser på naturen med respekt. Fx dræbte de ikke bisoner bare for at slå ihjel. Der skulle være et formål. Man var ydmyg. Det var de hvide nybyggere, der morede sig med at skyde bisoner fra Jernhesten (toget, der rullede ind over prærien). Indianerne så på det med afsky.

Tilbage til Brorson: Han kommer vidt omkring græs, skove, fugle i luften – og senere i salmen hører vi om blomster, havet, stjerner og engle.



Han bliver helt stum, jo mere han tænker over skaberens værk: Vores Jord er vidunderlig.

Og salmen taler jo lige ind i vor tids debat om miljø, naturbevarelse – ikke drive rovdrift på denne blå planet, der sejler rundt i universet med ilt, vand, ressourcer, den rette afstand fra solen, en temperatur vi kan trives i osv.

På Tøxens Skole var jeg så heldig at få en dygtig lærer i Biologi. Han hed Poul Rendrup. Han var en god underviser af mange grunde: Rendrup var inde i stoffet, og han var god til at fortælle om alt fra en regnorm til en blåhval.

Jeg har ofte tænkt på Poul Rendrup. Hvad var hans undervisningsmetode i grunden? Hvorfor var han en god lærer?

Svaret ligger lige for: Kerneydelsen var begejstring. Han var levende optaget af regnormen, bøgeskoven – kort og godt biologien.

En regnvåd dag før efterårsferien sagde han: »I skal være glade for regnen! Solen er vores bedste ven. Men uden vand og lys er der intet liv. Gå en tur i skoven. Tag nogle aftryk af dyrespor. Aldrig skyde fugle, drenge! Det er dumhed. Fuglene har ikke gjort jer noget.«

Aha! tænkte jeg. Det hænger alligevel sammen! Brorson og hans naturbegejstring - og om tre dage står den på ferie med ture på Køge Aas. 🐾

DANMARK SPISTE SAMMEN

Skrevet af Jens Nyborg



Torsdag aften havde Ældre Sagen og Køge Menighedsråd inviteret til Danmark spiser sammen i uge 17, på initiativ af Folkebevægelsen mod ensomhed.

Der var dækket op til 90 glade gæster i Sognegården i Kirkestræde i Køge. Gæsterne fik en hyggelig aften med god mad og eminent underholdning af Køge Marineforenings husorkester »Kuling fra øst«. Hvis ikke stemningen var høj før de begyndte at spille, så blev den det mens de glade toner lød fra orkestret, og gæsterne sang med af hjertens lyst.

Både under spisningen, flæskesteg med traditionelt tilbehør og som dessert frisk frugt med råcreme, gik snakken lystigt, og det er arrangørernes indtryk, at alle hyggede sig og havde en god aften. Vi er sikre på at mange

fik talt med mennesker de ikke havde talt med før, ligesom vi også oplevede at mange mødte og talte med gamle bekendte, som det var meget længe siden de havde set og talt med.

Socialudvalgsformand Dora Olsen deltog også, og udtrykte sin glæde over at være inviteret med, og på denne måde møde sine medborgere på en hyggelig og uformel måde.

Arrangementet kunne afholdes med en yderst rimelig deltagerbetaling på grund af nogle rundhændede sponsorater fra Nordea Fonden, Landsforeningen Ældre Sagen og Køge Borgerlige velgørenhedsselskab, og ikke mindst på grund af nogle frivillige hjælpere store uegennyttige indsats, som deltagerne skylder stor tak. 🙏



SOGNEUDFLUGTEN TIL SORØ

Som noget nyt havde aktivitetsudvalget i år valgt at lægge Sogneudflugten i foråret, nærmere bestemt mandag 2. Påskedag d. 17. april. En bus fyldt med 53 forventningsfulde deltagere forlod Kirkestræde kort efter påskegudstjenesten med kurs mod Sorø og omegn, hvor vi i de næste timer skulle udforske kirker, frokostbord og naturen ved Sorø Sø.

Allerede inden første stop fortalte vores kirkekyndige Birgitte Bech om, hvad der ventede os: Fjenneslev Kirke med de 2 tårne, mindelser om den magtfulde Skjalm Hvide og hans berømte efterkommere, samt om de myter og skrøner, der knytter sig til kirkens tvillingtårne.

På den nærliggende Gyrstinge Skovkro ventede nu en veltillavet frokostbuffet med varme og kolde retter, og således styrket i sjæl og legeme satte vi nu kursen mod det næste mål, Sorø Klosterkirke. Denne store, gamle kirke hører direkte under – og ejes af – Sorø Akademi, og udlånes fra tid til anden til kirkelige formål. Vi blev guidet rundt af en kyndig rundviser i dette imponerende store museumsrum, hvor blandt andet Biskop Absalon og Ludvig Holberg ligger begravet.

Nu gik turen til bredden af Sorø Sø, hvor turistskibet M/S Lille Claus lå til kajs. Og mens der blev disket op til kaffebord om bord, begav vi os ud på sejlturen søen rundt. Snakken om bord overdøvede ganske den over højtaleren indtalte introduktion til søen og dens omgivelser, og fortsatte i bussen resten af turen hjem, lige til vi igen nåede frem til Køge.

Tak til vores dygtige og hjælpsomme chauffør der nu for tredje år i træk har sørget for, at vi alle kom hjem i god behold. Og arrangørerne fra aktivitetsudvalget, om alt går vel, ser frem til at tilbyde menigheden endnu en tur til næste år.

Aktivitetsudvalget ved Køge Kirke ☺



KONFIRMANDER 2017

Køge Kirke ønsker tillykke til alle konfirmander





TORVEDAGSKONCERTER



Foto Jørgen Jørgensen

Onsdag den 7. juni – 12.00
Lotte Hovman, alt
 Mendelssohn, Brahms, Gade



Onsdag den 7. juni – 12.00
Anne Kirstine Mathiesen,
Køge Kirke
 Mendelssohn, Brahms, Gade



Onsdag den 14. juni – 12.00
Angela Wertenbach,
Esajas Kirke, København
 Bach, Mozart, Petr Eben



Onsdag den 21. juni – 12.00
Søren Christian Vestergaard,
Trinitatis Kirke, København
 Weckmann, Bach,
 Mendelssohn, Peter Møller



Onsdag den 28. juni – 12.00
Kristian Krogsø,
Århus Domkirke
 Reger: 'Ein feste Burg ist unser
 Gott' og Bach



Onsdag den 5. juli – 12.00
Mads Damlund,
Jægersborg Kirke
 Bach, Gade og Mendelssohn



Onsdag den 12. juli – 12.00
Daniel Bruun,
Helleruplund Kirke
 Bach, Mendelssohn og
 Schumann



Onsdag den 19. juli – 12.00
Jonas Hellesø Nielsen
orgelsolistklassen, Århus
 Bach, Mendelssohn og Duruflé



Onsdag den 26. juli – 12.00
Lars Rosenlund Nørremark,
Galten Kirke
 'Orgel i Eventyrland' - Eben,
 Saint-Saëns og Vierne

Kalender

Juni

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------------|---|
| Søndag | den 4. | kl. 10.00 | Pinsedag | Højmesse ved Jan Basie |
| Mandag | den 5. | kl. 11.00 | 2. pinsedag | Gudstjeneste i Kjøge Miniby ved Signe Asbirk og Charlotte Dybdahl Winther |
| Onsdag | den 7. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Fredag | den 9. | kl. 17.15 | | Børnegudstjeneste med kirkesafari ved Charlotte Dybdahl Winther |
| Søndag | den 11. | kl. 10.00 | Trinitatis søndag | Højmesse ved Jan Basie |
| Tirsdag | den 13. | kl. 19.00 | | Menighedsrådsmøde |
| Onsdag | den 14. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Torsdag | den 15. | kl. 19.00 | | Flagfestgudstjeneste ved Jan Basie |
| Søndag | den 18. | kl. 10.00 | 1. s.e. trin. | Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther |
| Onsdag | den 21. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Søndag | den 25. | kl. 10.00 | 2. s.e. trin. | Højmesse ved Signe Asbirk |
| Onsdag | den 28. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |

Juli

| | | | | |
|---------|---------|-----------|---------------|--|
| Søndag | den 2. | kl. 10.00 | 3. s.e. trin. | Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther |
| Onsdag | den 5. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Søndag | den 9. | kl. 10.00 | 4. s.e. trin. | Højmesse ved Signe Asbirk |
| Onsdag | den 12. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Søndag | den 16. | kl. 10.00 | 5. s.e. trin. | Højmesse ved Jan Basie |
| Tirsdag | den 18. | kl. 19.00 | | Spillemandsgudstjeneste ved Jan Basie |
| Onsdag | den 19. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Søndag | den 23. | kl. 10.00 | 6. s.e. trin. | Højmesse ved Jan Basie |
| Onsdag | den 26. | kl. 12.00 | | Torvedagskoncert |
| Søndag | den 30. | kl. 10.00 | 7. s.e. trin. | Højmesse ved Jan Basie |

August

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------------|--|
| Søndag | den 6. | kl. 10.00 | 8. s.e. trin. | Højmesse ved Signe Asbirk |
| Søndag | den 13. | kl. 10.00 | 9. s.e. trin. | Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther |
| Tirsdag | den 15. | kl. 19.00 | | Menighedsrådsmøde |
| Søndag | den 20. | kl. 10.00 | 10. s.e. trin. | Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther |
| Søndag | den 27. | kl. 10.00 | 11. s.e. trin. | Højmesse ved Signe Asbirk |
| Onsdag | den 30. | kl. 20.00 | | Natkirke – Køge Festuge |
| Torsdag | den 31. | kl. 20.00 | | Natkirke – Køge Festuge |

Adresser og træffetider for Køge Kirke

Sognepræst Jan Basie (kbf)

Kirkestræde 29

Telefon 40 41 42 82 – jab@km.dk

Træffes ikke fredag

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther

Kirkestræde 29

Telefon 24 98 84 85 – cw@koegekirke.dk

Træffes ikke mandag

Sognepræst Signe Asbirk

Kirkestræde 29

Telefon 24 85 50 55 – sia@km.dk

Træffes ikke mandag

Administrationschef Birgitte Møller

Telefon 51 80 01 21 – bm@koegekirke.dk

Træffes efter aftale.

Kirkekontoret, Sygehusvej 36

tirsdag - fredag kl. 9-13; mandag lukket

onsdag tillige kl. 16-18 – Telefon 56 65 13 59

Kordegner Sonja Johansen, soj@km.dk

Kirkegårdskontoret, Sygehusvej 36

Mandag-fredag kl. 9-13

Telefon 56 65 02 46 – kgd@koegekirke.dk

Organist Anne Kirstine Mathiesen

Kirkestræde 29

Telefon 27 44 12 44 – akm@koegekirke.dk

Træffes ikke fredag

Organistassistent Christina Schmidt Damm

Kirkestræde 29

Telefon 22 53 88 36 – stinadamm@gmail.com

Træffes ikke mandag

Gartnerformand Jack Petersen

Telefon 22 26 91 36 – jp@koegekirke.dk

Kirketjener Dannie Jacoby

Telefon 24 61 33 06 – dj@koegekirke.dk

Kirketjener Jan Birch Sørensen

Telefon 40 41 43 41 – jbs@koegekirke.dk

Sognemedhjælper Mette Zeb Egemose Nielsen

Telefon 60 11 86 00 – men@koegekirke.dk

Menighedsrådsformand Christian Damgaard

Kirkestræde 29

Telefon 51 15 10 92 – christian.koege@gmail.com

Kirkeværgen Peter Karkov

Kirkestræde 29

Telefon 76 37 74 80 – eilsoe-karkov@mail.dk



Kirkens åbningstider

mandag - fredag 10.00-16.00

søndag 12.00-16.00

Kirken er lukket ved alle kirkelige handlinger.

Kirkebil

Bestilles direkte hos Køge Taxi på telefon 56 65 35 35 for gangbesværede.

Til søndagsgudstjenesten: Skal bestilles inden lørdag klokken 12.00.

Til aftengudstjenester og møder: Skal bestilles samme dag inden klokken 12.00.

Få tilsendt Kirkebladet. Kontakt sognemedhjælper Mette Nielsen på 60 11 86 00 eller men@koegekirke.dk

Kirkebladet udgives af Køge Menighedsråd

Forsidefoto af Anne Kirstine Mathiesen - Eftermiddagssol i tårnrummet

Korrektur af Christina Damm
Layout af Mette Nielsen