

Køge Sogn

# KIRKE BLADET

Juni, juli, august



**Køge Kirkes Cantori**  
har været på tur til  
Skotland – læs mere  
inde i bladet





# Ny præst på vej til Køge Kirke



*Hvordan kommer man egentlig fra at være studerende i teologi til sognepræst i Køge Kirke? Det ved Køge Kirkes kommende sognepræst Louise Dixen Hansen, der efter ordination i Roskilde Domkirke, mandag den 24. april, kan kalde sig præst.*

Mandag den 24. april blev Køge Kirkes nye sognepræst, Louise Dixen Hansen, ordineret i Roskilde Domkirke ved biskop Peter Fischer-Møller. **Den 3. juni bliver hun indsat i Køge Kirke klokken 14.00 ved provst Jens Elkjær Petersen.**

## Fra stud.theol til sognepræst

Når man gerne vil være præst, starter man med at læse teologi og afslutter med en teologisk kandidateksamen. Den teologiske eksamen giver dog ikke direkte adgang til præsteembedet, da det man lærer på teologi mest er af teoretisk art. Først skal man forbi Pastorseminariet, hvor man lærer den mere praktiske del af præstegerningen, blandt andet hvordan en prædiken bygges op, man får stemmetræning, øver sig i gudstjenester, lærer kirkebogsføring og andre praktiske ting, ligesom man også i denne periode er i praktik. Det tager typisk 7

år at læse teologi og et ½ år på pastorseminariet.

Efter pastorseminariet er man så klar til at søge embede. Men man kan ikke sende uopfordret ansøgninger rundt til alle landets kirker. Man skal vente på at der bliver et embede ledigt. Når en stilling er slået op, skal man som ansøger først forbi biskoppen over det pågældende stift, så han kan få en fornemmelse af hvem man er, da han senere kan anbefale en til et menighedsråd. Efterfølgende skal man som ansøger tage kontakt til menighedsrådsformanden i det sogn hvor man vil ansøge. Her er det også for at få en kort snak og se den eventuelle præstebolig, se om det er et sted familien kan forestille sig at leve. I Louises tilfælde er der dog ikke bolig med til stillingen. Efter alle besøgene kan man så endelig sende sin ansøgning.

Når ansøgningsfristen er udløbet kommer biskoppen på besøg til et menighedsrådsmøde og gennemgår alle ansøgningerne med menighedsrådet. Biskoppen giver anbefalinger til hvem han mener ville være god for sognet. Og herefter tager menighedsrådet så endelig stilling til hvem de vil indkalde til samtale. De kan vælge at følge biskoppens anbefaling, men er ikke tvunget til det.

## Prøveprædiken

Når man som præst bliver indkaldt til samtale kaldes det en prøveprædiken. Det gør det fordi, man skal lave en minigudstjeneste for menighedsrådet, så de kan se hvordan man fungerer i kirkerummet og høre hvad hvilken stil man har i sin prædiken. Efter den lille gudstjeneste er der en samtale med hele menighedsrådet i sognegården. Det kan være lidt af en opgave, når man som ansøger skal sidde overfor 15 mennesker til en jobsamtale og blive bombarderet med spørgsmål. Men det plejer at foregå i en hyggelig og uformel tone.

Når alle ansøgere har været til prøveprædiken, stemmer menighedsrådet om hvilken kandidat de ønsker sig. Umiddelbart efter afstemningen bliver kandidaten kontaktet og tilbudt jobbet.



### Ordination

Hvis det, som i Louises tilfælde, er det første embede man skal indsættes i, så skal man først ordineres. Ordinationen er en højtidelig gudstjeneste i Roskilde Domkirke, hvor menighedsråd, familie og venner deltager. Der deltager også mange præster fra stiftet. Her føres ordinanten, altså den kommende præst, igennem domkirken, først i klædt den hvide alba. Og når ritualet med ordinationen og håndspålæggelsen af biskop og de øvrige præster er gennemført, så afklæder de sig den hvide og står så i den sorte præstekjole, nu som rigtige præster. Ordinationen er et rigtig gammelt ritual og virker meget pompøst, men er også utrolig smukt.

### Indsættelse

I mange andre job møder man ind på kontoret, får et rundstykke og en 14-dages arbejdsplan, og så er man i gang. I folkekirken er det altså en mere omstændelig affære. Og inden den nyslåede præst kan komme i gang med arbejdet i Køge Kirke, så skal hun indsættes i kirken. Det sker ved endnu en højtidelig gudstjeneste, denne gang selvfølgelig i Køge Kirke, hvor provst og præster fra provstiet også deltager, ligesom de mange fra byen der gerne vil hilse på deres nye præst. Og så kan arbejdet endelig begynde for den nye præst.

Alle er velkomne til indsættelse af sognepræst Louise Dixen Hansen i Køge Kirke den 3. juni kl. 14.00 og alle er velkomne. 🙏



## SJÆLESORG

- omsorg for sjælen

## PÅ NETTET



*Sjælesorg på nettet (SPN) er folkekirkenes digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.*

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det, med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter, muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Tallene fra Danmarks Statistik viser danskerne brug af internettet. Mere end 92% af danskerne har online adgang og mere end 87 % er online hver dag. Så det er helt afgørende at folkekirken også er tilstede på nettet, så alle der har en smartphone, ipad eller en computer kan kontakte en af folkekirkenes præster på [Sjælesorg.nu](http://Sjælesorg.nu) og få en sjælesorgssamtale.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorg på nettet findes på [Sjælesorg.nu](http://Sjælesorg.nu), hvor man i åbningstiden kan chatte med en præst. 🙏

# Sogneudflugt til Orø

*På en strålende Kristi Himmelfartsdag steg 77 veloplagte sognebørn om bord på den store dobbeltdækkerbus fra Herfølge Turistfart ved kirken. Alt tegnede til, at vejret ville være med os på hele turen, og det kom sandelig til at passe. Vi var nu på vej, fulde af forventning, til den lille ø Orø i Isefjorden.*

Efter tre kvarter var vi allerede ved færgelejet ved Hammer Bakke på Hornsherred, klar til at køre ombord på den trækfærge, der trods sin lidenhed sørger for transporten af over en million passagerer om året. Men så var det lige ved at gå galt, da den enorme bus kom til at sidde fast på rampen. Men ved hjælp af en dygtig chauffør og en erfaren skipper lykkedes det os at komme fri, så vi kunne fortsætte mod kroen.



På Orø Kro ventede der os en udsøgt frokost med alskens hjemmelavede retter, kolde og varme. Her var alt, hvad hjertet og maven kan begære. Kroen er totalrenoveret af den nye ejer og genåbnet i april, og alt tegner til, at det tidligere halvdårlige ry bliver kraftigt gjort til skamme. Vi havde afsat god tid til spisningen med en indlagt sang, og det viste sig at være en god disposition.



Da vi alle havde fået slukket den værste sult og tørst, gik turen videre i bussen med en lokal guide, særdeles velinformeret om alt og alle på øen, og vi fik for eksempel en lille historie om stort set alle de personer, vi mødte på vor vej. Men også om øens historie op til i dag og dens mange kulturseværdigheder, små som store. Rundvisningen sluttede i den fine gamle kirke fra 1100-tallet bygget delvis af sten fra kongens nedrevne borg på øens højeste punkt.



Efter en dejlig kop kaffe med æblekage på kroen gik turen hjemad. Over højttaleren fortalte Kaner om vores ordning med frivillige Kirkeværter, og at man var velkommen til at få flere oplysninger ved at kigge ind i kirken en dag og tale med værterne, hvis man havde lyst til at være med på holdet. Og så meddelte han også, at vi håber på endnu en udflugt til næste år, men at tilmeldingen vil blive ændret således, at man inden for tilmeldingsfristen går på kirkens kontor, betaler og får udstedt en personlig billet. På den måde håber vi på en meget smidigere og korrekt afvikling, inden vi forhåbentlig igen til næste år sætter os til rette i bussen. ☺

*Kaner, Niels og Henrik fra menighedsrådet*



# Fuldt hus ved fællesspisning



*Torsdag havde Køge kirkes menighedsråd og Ældre Sagen Køge inviteret til fællesspisning i sognegården i Kirkestræde under den fælles »paraply« Folkebevægelsen mod ensomhed.*

Oprindeligt skulle et sådant arrangement finde sted i uge 17, men det betød ikke noget for de 75 glade medborgere der bænkedede sig til et godt måltid bestående af flæskesteg med tilbehør og frugtsalat med råcreme til dessert. Dertil diverse vine og afsluttet med kaffe.

Alt forløb i meget god stemning, hvilket ikke mindst skyldtes underholdningen, som bestod af Køge Spillemandslaugs lille afdeling der kalder sig »Sølv-

stænk«. Snakken gik lystigt og der blev sunget igennem på fællessangene.

Et arrangement af denne art kan kun gennemføres med gode sponsorer, som i dette tilfælde bestod af Nordeafonden, Køge borgerlige velgørenhedsselskab og Carlsen Langes Legatstiftelse, som alle har ydet et velvilligt bidrag til gavn for Køge ældre borgere. Vi skylder dem stor tak, ligesom vi også skylder stor tak til de frivillige som ydede en stor indsats ved borddækning, servering mm.



Det er menighedsrådets og Ældre Sagens håb fortsat at kunne tilbyde arrangementer af denne type til borgerne. 🍷

# Cantoriets tur til Skotland

Onsdag aften den 3. maj stod Sct. Nicolai Cantori, Køge Kirkes voksenkor, klar i lufthavnen for at flyve til Skotland på koncertrejse.



Bag os havde vi en meget travl vinter og forår med både præste af- og indsættelser, Kyndelmissekoncerter, konfirmationer og ikke mindst den traditionsrige forårskoncert. Desuden havde vi i vinter været ekstra efterspurgt, både som kor ved Juletræstændingen på Køge Torv, som fast 'Christmaschoir' i den nye gågade 'Strædet' – men også med julekoncerter på Køge Sygehus og hos Køge Rotary på Hotel Niels Juel og selvfølgelig Køge Kirkes egen Julekoncert med Luciaop-toget.

Vi havde et skønt repertoire med i kufferten bestående af både danske, norske, skotske og engelske sange. Blandt andet Carl Nielsen og Ola Gjeilo var på programmet.

Vi ankom ved midnatstid til en stor lejlighed midt i Edinburgh centrum hvor vi selv skulle sørge for forplejning mm. - det er væsentlig billigere end at bo på både hotel eller vandrehjem.

Torsdag var allerede koncertdag, så efter morgenmaden holdt vi generalprøve i spisestuen i

lejligheden. Det har forbigående nede på gaden sikkert haft det meget sjovt med. Så afsted med toget ud mod slottet Stirling Castle, og efter en lang gåtur op ad bakke nåede vi frem til det smukke og spændende historiske sted.

Akustikken i salen viste sig at være *fuldstændig* fantastisk, og koncerten gik da også mere end godt. Alle ydede deres bedste og musikken blev båret frem gennem rummet i et sus af herlig efterklang. Det var en helt utrolig oplevelse! Turister kom og gik under koncerten, og vi kunne mærke, at der var kontakt og interesse på den gode måde og den intense stemning, der kan opstå under en koncert med levende musik, var der. Som tak for vores indsats, fik vi alle entréen betalt og desuden en rundvisning af en meget engageret guide på hele slottet. Det er trods alt en meget god hyre, når man ved at det koster 100,- pr næse at komme ind og se stedet. Her er programmet, vi sang: *Opløft vor sang, Som en rejselysten, Sommersalme, Hil dig, Scarborough, Shady, Tit er jeg glad.*



Fredag skulle vi en heldagsbustur til Højlandet. På trods af gråvej og regn satte vi kursen mod Loch Ness, og blev lovet en meget fin belønning, hvis vi kunne få et glimt og allerbedst et foto af det berømte uhyre, Nessie. Vores chauffør, Steven, leverede en levende og intens fortælling om Skotlands historie med citater, musik og morsomheder i stor stil – og



vi kvitterede med flerstemmig sang så ikke et øje var tørt.

Vi kørte blandt andet gennem Inverness og sejlede en halv times tid på Loch Ness og ankom ved middagstid til ruinen Urquhart Castle ved Drumadrochit. Her så vi en fin infofilm om slottets historie og hvordan det også delte historie med både Stirling Castle og Dunblane Cathedral, hvor vi skulle synge om lørdagen.

Derefter kørte vi videre ned mod Fort William – forbi Ben Nevis (det højeste bjerg på de britiske øer) til Glen Nevis (den tilhørende dal) hvor vi skulle på vandretur. Desværre havde regnen taget til, og det blev kun nogle korte småture lidt ned i dalen. Men naturen er utrolig smuk og selv gennem de lavtgående skyer hvor sneen på bjergtoppene tittede gennem tågen, kunne man godt fornemme storheden i landskabet.

Efter et meget omfangsrigt aftenmåltid på en indisk restaurant tilbage i Edinburgh gik vi meget trætte i seng og gjorde os klar til den store koncert i Domkirken dagen efter.

Lørdag oprandt, i strålende sommergejr gik vi en tur rundt i Edinburgh, blandt andet den ualmindeligt smukke park ved Edinburgh Castle! Vi smurte madpakker og tog afsted igen med toget mod Dunblane. Lidt over middag gik vi igennem den hyggelige by, der faktisk minder en del om Køge, både med en lille å og gamle gader og huse, og endda med næsten samme indbyggertal som Køge. Vi kunne allerede se tårnspiret nede fra stationen og efterhånden som vi nærmede os, tonede den store bygning frem. Den var godt nok overvældende stor og meget flot! Men

desværre lidt kølig indenfor. Der var hele to flygler og et udmærket orgel og vi valgte at stille os midt i kirkerummet foran et gitter, hvor orglet stod inde bag ved. Der var vi også tættest på publikum, der faktisk mødte ret talstærkt frem når man tænker på, at der ugen forinden havde været en kæmpekoncert med kirkens eget kor og et meget spændende program. Vi blev temmelig rystede over, at akustikken glimrede ved sit nærmest fravær... Men så måtte vi finde alle vores indre sangerkræfter frem og efter en hård generalprøve leverede vi en fin koncert. Og i vores stille sind glædede vi os over, hvor pragtfuld en akustik vi har hjemme – i en mindst lige så smuk kirke. Efter koncerten blev der serveret kaffe og te i sognegården og vi blev i det hele taget særdeles godt modtaget af flinke skotske folk, præsten og hans kone og havde en hyggelig sammenkomst med dem.

Så var der fest hjemme i Edinburgh med den lækreste gourmetmad og vi kvitterede syngende for ejerinden af restauranten med en inderlig udgave af Sommersalme udført som flashmop i indgangshallen til stor overraskelse og fornøjelse for damen, som straks beordrede en af tjenerne til at filme det hele!

Sidste dag, søndag stod på sightseeing rundt i Edinburgh med små lokalt producerede smagsprøver, hvor vi kom frem. Også her lavede vi spontane flashmops/popupkonserter i butikker og kirker, blandt andet St. Giles, der ligger ved Royal Mile. Stor publikumssucces både blandt turister og lokale – mange hev mobilen frem og filmede det danske kor, der overraskede ved pludselig at bryde ud i flerstemmig sang.

Det er altså en meget sjov ting at være med til! Og klapsalverne er også anderledes, når folk og turister ikke lige forventer en spontan-koncert.

Om eftermiddagen var vi så nødt til at vende næsen hjemad og efter en meget varm bustur, stod vi atter i lufthavnen. Meget kaotisk oplevelse, og bestemt ikke styr på tingene på samme måde som vi er vant til i Københavns Lufthavn. Men hjem kom vi efter en spækket, indholdsmættet forlænget weekendrejse





til det skotske. Der var det hele, både oplevelser, musik, mad, sjov og ballade og vi takker allerhøjest Køge Kirke og menighedsråd for endnu engang at støtte en skøn korrejse!!

*På koret og korledernes vegne,  
Anne Kirstine Mathiesen*

Medvirkende (ses på billedet ovenover)  
Sct. Nicolai Cantori, Sct. Nicolai Kirke, Køge  
Christina Schmidt Damm, dir./akk.  
Anne Kirstine Mathiesen, dir./akk. 🎻



Programmet i Dunblane Cathedral:

**Merete Kuhlmann (1962)**

Halleluja, halleluja, Kristus er opstanden!

**Th. Laub (1852-1927)**

Hil dig, Frelser og Forsoner

**H. Purcell (1659-1695)**

Sound the Trumpet  
Let us Wander

**Ola Gjeilo (1978)**

Days of beauty (from 'Wintersongs')

**Regina Spektor (1980)**

The Call

**Trad.**

SkyeBoatsong

**Agnes Obel (1980)**

Riverside

**Trad.**

Scarborough Fair

**Trad.**

Shady Grove

**Carl Nielsen (1865-1931)**

Tit er jeg glad  
Som en rejselysten flåde  
Irmelin Rose

**Ola Gjeilo**

The Rose (from 'Wintersongs')

**Morten Lauridsen (1943)**

'Dirait-on' (from 'Les Chanson des roses')

**Håkon Berge (1954)**

Opløft vor sang

**Merete Kuhlmann**

Lovet være du, Jesus Krist 🎻



# Torvedagskoncerter 2018

'40 min. orgelmusik om onsdagen med kvinder bag orglet..'



**Onsdag den 4. juli kl. 12.00**

*'Varna' v. Christina Schmidt Damm*

Sange og salmer fra den nye Kirkesangbog fortolkes i spændende arrangementer af kvindegruppen Varna. Denne første Torvedagskoncert foregår i kirkenes kor, og er derfor ikke en ren orgelkoncert som resten af koncertrækken.



**Onsdag den 11. juli kl. 12.00**

*Amanda Marie Mortensen*, orgelstud. DKDM i København spiller bl.a. Louis Vierne.



**Onsdag den 18. juli kl. 12.00 – Anna Ring**

I 2018 markeres 100-året for Første Verdenskrigs afslutning. I den anledning spiller Anna Ring orgelkoncert med temaet 'Krigskomponister' med musik af engelske komponister, som deltog i krigen. Højdepunktet i koncerten er den så vidt vides første orgeltransskription af det gribende orkesterværk 'A Shropshire Lad' af George Butterworth, som omkom ved Somme. Desuden værker af Vaughan Williams og G. Holst.



**Onsdag den 25. juli kl. 12.00** *Merete Kuhlmann*,

Roskilde Sct. Jørgensbjerg kirke, spiller dansk og norsk musik af bl. a. Niels la Cour, Flemming Chr. Hansen, Bjarne Sløgedal og Egil Hovland.



**Onsdag den 1. august kl. 12.00** *Kristel Aer*,

Estland, spiller bl.a. J.S. Bach og Edgar Arro.



**Onsdag den 8. august kl. 12.00** *Birgitte Ebert*, Ribe

Domkirke, spiller værker af Hartmann, Messiaen og Rued Langgaard.



**Onsdag den 15. august kl. 12.00** *'BarokBureauet'*

*alias Lene Langballe og Anne Kirstine Mathiesen* spiller uhyggeligt og kvidrende barokmusik af bla. Vivaldi og Händel på fløjter, zink og orgel. 🎹

# Orgelmatiné efter højmessen



*Kærlighed er ikke noget, du finder. Kærlighed er noget, som finder dig.*

- Loretta Young

**Kærlighedsmosaik i Sct. Nikolaj Kirke i Køge  
søndag d. 22/7 klokken 11.00**

Dette er en lille kærlighedsmosaik af ord, lyd og stilhed, hvor små og tankevækkende quotes (citater) om kærlighed bliver sat i forbindelse med musik spillet på orglet. Musik, som vækker sanser, billeder, minder og refleksioner over citatet.

Helgi Breiner holder mosaikken. Han er organist og har spillet i kirker siden han var 12 år. I mange år har han været i faste stillinger, i dag er han freelancer. Han har studeret og taget eksamen på musikkonservatoriet i København. Ved siden af det har han haft en rejse som facilitator og skaber af workshops og er via sin uddannelse som ID-psykoterapeut i gang med at studere og arbejde med musikalitet, som fænomen - og på tværs af genrer. Der er fri entré til koncerten. 🎻



# Åbent i kirketårnet



Traditionen tro sidder Køge Kirkes tårnspringere klar til at vise kirken og kirketårnet frem - der er åbent fra 12-16 fra mandag til fredag i følgende uger; 27, 28, 29, 30, 31 og 32. 🎻



Vil du modtage nyhedsbrev elektronisk, så kan du tilmelde dig på vores hjemmeside eller ved at maile til [men@koegekirke.dk](mailto:men@koegekirke.dk). Der er mulighed for at tilmelde sig følgende temaer; Koncerter, børnearrangementer, kirkebladet og natkirke. Du kan også finde os på [facebook.com/koegekirke.dk](https://www.facebook.com/koegekirke.dk) 🎻



# Kalender

## Juni

Søndag	den 3.	kl. 10.00	1. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther
Søndag	den 3.	kl. 14.00		Indsættelsesgudstjeneste for Louise Dixen Hansen
Fredag	den 8.	kl. 17.00		Børnegudstjeneste ved Charlotte Dybdahl Winther
Søndag	den 10.	kl. 10.00	2. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther
Torsdag	den 14.	kl. 19.00		Menighedsrådsmøde
Fredag	den 15.	kl. 19.00		Valdemarsgudstjeneste
Søndag	den 17.	kl. 10.00	3. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Signe Asbirk
Søndag	den 17.	kl. 19.30		Koncert med universitetskoret Lille MUKO
Søndag	den 24.	kl. 10.00	4. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Louise Dixen Hansen

## Juli

Søndag	den 1.	kl. 10.00	5. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Signe Asbirk
Onsdag	den 4.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken 'Varna' ved Christina Schmidt Damm
Søndag	den 8.	kl. 10.00	6. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther
Onsdag	den 11.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken ved Amanda Marie Mortensen
Søndag	den 15.	kl. 10.00	7. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Louise Dixen Hansen
Onsdag	den 18.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken ved Anna Ring
Søndag	den 22.	kl. 10.00	8. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Louise Dixen Hansen
Søndag	den 22.	kl. 11.00		Orgelmatiné ved Helgi Breiner
Onsdag	den 25.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken ved Merete Kuhlmann
Søndag	den 29.	kl. 10.00	9. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Louise Dixen Hansen

## August

Onsdag	den 1.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken ved Kristel Aer
Søndag	den 5.	kl. 10.00	10. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Signe Asbirk
Onsdag	den 8.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken Birgitte Ebert
Søndag	den 12.	kl. 10.00	11. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther
Onsdag	den 15.	kl. 12.00		Torvedagskoncert i kirken ved BarokBureauet
Torsdag	den 16.	kl. 19.00		Menighedsrådsmøde
Søndag	den 19.	kl. 10.00	12. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Louise Dixen Hansen
Søndag	den 26.	kl. 10.00	13. s.e. Trinitatis	Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

# Adresser og træffetider for Køge Kirke

## **Sognepræst Signe Asbirk (kbf)**

H C Andersensgade 9  
Telefon 24 85 50 55 – sia@km.dk  
Træffes ikke mandag

## **Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther**

Kirkestræde 29  
Telefon 24 98 84 85 – cw@koegekirkedk.dk  
Træffes ikke mandag

## **Sognepræst Louise Dixen Hansen**

Kirkestræde 29  
Se hjemmesiden for kontaktinfo efter den 3. juni  
Træffes ikke mandag

## **Administrationschef Birgitte Møller**

Telefon 51 80 01 21 – bm@koegekirkedk.dk  
Træffes efter aftale

## **Kirkekontoret Sygehusvej 36**

mandag - fredag kl. 9-13  
onsdag tillige kl. 16-18 – Telefon 56 65 13 59  
Kordegn Sonja Johansen, koege.sogn@km.dk

## **Kirkegårdskontoret Sygehusvej 36**

Mandag - fredag kl. 9-13  
Telefon 56 65 02 46 – kgd@koegekirkedk.dk

## **Organist Anne Kirstine Mathiesen**

Kirkestræde 29  
Telefon 27 44 12 44 – akm@koegekirkedk.dk  
Træffes ikke fredag

## **Organistassistent Christina Schmidt Damm**

Kirkestræde 29  
Telefon 22 53 88 36 – stinadamm@gmail.com  
Træffes ikke mandag

## **Gartnerformand Jack Petersen**

Telefon 22 26 91 36 – jp@koegekirkedk.dk

## **Kirketjener Dannie Jacoby**

Telefon 24 61 33 06 – dj@koegekirkedk.dk  
Træffes ikke onsdag

## **Kirketjener Jan Birch Sørensen**

Telefon 40 41 43 41 – jbs@koegekirkedk.dk  
Træffes ikke mandag

## **Sognemedhjælper Mette Zeb Egemose Nielsen**

Telefon 60 11 86 00 – men@koegekirkedk.dk  
Træffes ikke mandag

## **Menighedsrådsformand Christian Damgaard**

Kirkestræde 29  
Telefon 51 15 10 92 – christian.koege@gmail.com

## **Kirkeværge Peter Karkov**

Kirkestræde 29  
Telefon 76 37 74 80 – eilsoe-karkov@mail.dk



## **Kirkens åbningstider**

mandag - fredag 10.00-16.00  
søndag 12.00-16.00

Kirken er lukket ved alle kirkelige handlinger.

## **Kirkebil**

Bestilles direkte hos Køge Taxi på telefon 56 65 35 35 for gangbesværede.

Til søndagsgudstjenesten:  
Skal bestilles inden lørdag klokken 12.00.

Til aftengudstjenester og møder: Skal bestilles samme dag inden klokken 12.00.

Få tilsendt Kirkebladet.  
Kontakt sognemedhjælper Mette Nielsen på 60 11 86 00 eller men@koegekirkedk.dk

Kirkebladet udgives af Køge Menighedsråd

Næste deadline er 17/8-18

Forsidefoto af Anne Kirstine Mathiesen  
Korrektur af Christina Damm  
Layout af Mette Nielsen